

FILOSOFIE CAFÉ LOCHEM

Gesprek met Cliteur over religie, filosofie, staat en samenleving.

Paul Cliteur is hoogleraar aan de Universiteit Leiden, filosoof en toonaangevend in het debat over de multiculturele samenleving. Als vrijdenker staat hij op de bres voor de Verlichtingsidealen en bekritiseert hij de impact van religies. Hij verwerpt de waarheidsclaims van geopenbaarde godsdiensten, bepleit een universele seculiere moraal, kiest voor een religieus neutrale overheid en staat pal voor de liberale grondwaarden. In zijn nieuwste boek gaat hij in gesprek met Dirk Verhofstadt. Het resultaat is een panoramisch overzicht van zijn denken, zoals hij dat neergelegd heeft in eerdere boeken als 'Moreel Esperanto', 'The Secular Outlook' en 'Het monotheïstisch dilemma'. De centrale vraag is: hoe kunnen mensen met verschillende, vaak tegengestelde levensvisies toch harmonieus samenleven? Hoe staat het met de vrijheid van meningsuiting, de invloed van godsdienst op de staat, zelfbeschikking en gelijkwaardigheid van de mens?, Hij bekritiseert de goddelijke bevelstheorie, analyseert de religieuze drijfveren van zelfmoordterroristen, keert zich tegen het religieus recht als de sharia, en de laksheid van veel progressieven als het er op aankomt de liberale kernwaarden te bespreken.

In Lochem zullen de thema's van dit boek onderwerp van gesprek zijn.

Tijd: vrijdag 28 september 2012, aanvang 20 uur

Plaats: Café-restaurant Scholten, Bierstraat, Lochem

Entree: € 10, -

Kaarten: vanaf 15 september bij Boekhandel Lovink, Markt te Lochem

