

FILOSOFIECAFÉ LOCHEM

*Dr. M.M. (Michiel) Leezenberg
over Islam, filosofie en moderniteit.*

De islamitische wereld heeft geen Verlichting doorgemaakt, heet het vaak. Anders dan Europa zou ze geen traditie kennen waarin de rede centraal staat en waarin zich een seculiere, democratische en liberale moderniteit heeft kunnen vormen. Deze wijdverbreide mening staat echter haaks op de historische feiten. Eerst worden enkele kenmerken besproken van de klassieke islamitische filosofische traditie en vervolgens enkele kenmerken van de moderniteit in de regio. Om aan te sluiten op de actualiteit besluit de spreker met enkele cultuurhistorische bespiegelingen over de Arabische lente.

Michiel Leezenberg is een Nederlands filosoof verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde o.a. het met de Socrates-wisselbeker bekroonde "Islamitische filosofie. Een Geschiedenis."

Tijd: vrijdag 30 september 2011, 20.00 uur

Plaats: café rest. Scholten, Bierstraat Lochem

Entree: € 10.-

Kaarten: vanaf 17 september bij Boekhandel Lovink, Markt te Lochem.

Dit is het eerste filosofiecafé van het seizoen 2011 - 2012.

In dit seizoen is er ook filosofiecafé op de vrijdagen

25 november 2011 (Joachim Aul over Schoppenhauer: "Leven is doelloos lijden");

27 januari 2012 (Rens Bod over "Vergeten wetenschappen")

en 30 maart 2012 (Dorine Bauduin over

"Filosofie en psychiatrie").