

Filosofiecafé Lochem

Spinoza's paradox: de anarchistische grondslagen van de democratie

Spinoza (1632-1677) is de grondlegger van wat men de Radicale Verlichting noemt, op grond van zijn religiekritiek. Deze religiekritiek komt neer op een vrijwel volledige deconstructie van de Heilige Schrift. Minstens even radicaal is zijn politieke filosofie. Wat is de oorsprong van het Recht? Antwoord: iemands recht reikt even ver als zijn macht. Spelen morele overwegingen daarbij een rol? Antwoord: nee. Toch weet hij uit deze simpele grondslagen een staat te construeren die niet alleen stabiel is, maar bovendien een democratie. Sterker nog: hij kan alleen maar een democratie zijn. Andere staten verloochenen die grondslagen. Hij eindigt met een lofzang op Amsterdam en haar inwoners: "Godsdienst of geloof kunnen hun niets schelen, omdat die in een rechtsgeding niets helpen".

Adrie Hoogendoorn is arts en filosoof en heeft een studie gemaakt van de filosofie van Spinoza

Tijd: Vrijdag 26 maart 2010, 20.00 uur

Plaats: Café-Rest.Scholten, Bierstraat Lochem.

Entree: € 10,-

Kaarten: Vanaf 14 maart bij Boekhandel Lovink, Markt in Lochem.

Ons volgend Filosofiecafé zal zijn op vrijdag 24 september 2010.