

FILOSOFIECAFÉ LOCHEM

Paul van der Velde over:

'Het oude Boeddhisme en de nieuwe wereld'

Tegenwoordig is het boeddhisme zeer populair in het westen. De Boeddha beelden staan in de vensterbanken en de tuincentra en heel wat mensen doen aan zen of mindfulness. Maar hoe Aziatisch is dit boeddhisme nog? Of is dat eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk dat het boeddhisme in het westen 'Aziatisch' is? Boeddhisme heeft de naam geen 'religie' te zijn en veel mensen vinden dat belangrijk, maar wat betekent dat eigenlijk? Veel mensen waren geschokt toen bleek dat er wel degelijk Boeddhistisch geweld bestaat, zoals we hebben kunnen zien rond de Rohingya crisis in Myanmar. Klopt onze westerse beeldvorming van het boeddhisme eigenlijk wel? En zijn binnen het boeddhisme man en vrouw nu echt wel gelijk? In dit soort kwesties, gaat Paul Van Der Velde zich samen met zijn gehoor verdiepen.

Paul van der Velde (* 1959) is hoogleraar Aziatische Religies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doceert onder andere de vakken Hindoeïsme en Boeddhisme. Hij schreef onder meer: "De Boeddha in het tuincentrum" en "De Oude Boeddha in de Nieuwe Wereld".

Tijd: vrijdag 25 januari 2019 aanvang **19.30** uur
Plaats: café-rest. Scholten, achterzaal Bierstraat 4, Lochem
Entree: € 10.=
Kaarten: vanaf 10 januari 2019, bij Boekhandel Lovink, Markt te Lochem.

www.filosofiecafelochem.nl