

FILOSOFIECAFÉ LOCHEM

Erno Eskens over: *Democratie voor dieren*

Horen alle belangen gewogen te worden in onze democratie? Zo ja, dan horen de belangen van de dieren daar ook bij? Dierfilosoof Erno Eskens denkt van wel. Hij legt uit wat er nodig is om dieren tot hun recht te laten komen. Volgens hem is het tijd om dieren een aantal rechten te geven. Net als eerder de vrouw en de slaaf moet nu ook het dier geëmancipeerd worden en rechten krijgen.

In Nederland heeft het dier de status van een veredeld ding. Je mag het verhandelen en bezitten. Het dier wordt niet gezien als drager van belangen. Het is een rechtsobject en geen rechtssubject. Daarom mag je dieren opsluiten als dat 'een redelijk doel' dient. De wet neemt aan dat dieren zelf onredelijk zijn en dat alleen wij, redelijke mensen, die doelen kunnen bepalen. Maar hoe redelijk is deze aanname? Dieren hebben zelf toch ook doelen en verlangens? Een rechter in Argentinië besloot daarom onlangs om orang-oetan Cecilia persoonsrechten te geven. Volgens Eskens is dit een stap in de goede richting. We moeten namelijk een einde maken aan wat hij 'het soortisme' noemt (discriminatie op soort). Dieren laten duidelijk zien wat ze wel en wat ze niet willen. Het is zaak deze 'stem van de dieren' niet te negeren. Dieren horen volgens hem dan ook een volwaardige plek te krijgen in het recht en in de politiek.

Dr. **Erno Eskens** (1964) is programmadirecteur en uitgever bij de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Hij studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, publiceerde meerdere boeken, waaronder "*Democratie voor dieren*" en de "*Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen*". Hij promoveerde in 2015 op "*Een beestachtige geschiedenis van de filosofie*" en schreef daarna

het boek "*Amor fati*"; filosoferen tegen het einde. Hij is een van de oprichters van "*Filosofie Magazine*", het tijdschrift waar hij later hoofdredacteur werd.

Tijd: vrijdag 30 november 2018, aanvang **19.30** uur

Plaats: café-rest. Scholten, achterzaal Bierstraat 4, Lochem

Entree: € 10

Kaarten: vanaf 19 november 2018 bij Boekhandel Lovink, Markt te Lochem.

www.filosofiecafelochem.nl