

# FILOSOFIECAFÉ LOCHEM

## *maakbare wereld: droombeeld of spookbeeld?*

Designerbaby's, zorgrobots, zelfrijdende auto's en autonoom vurende gevechtsdrones. Fantastische verworvenheden van de moderne technologie of doemscenario's? Technologie verandert onze wereld. Dat is duidelijk. Maar geeft dat hoop op een betere toekomst of raken we de controle kwijt?

Frank Kupper zal in zijn inleiding laten zien dat de mens weliswaar de technologie vormt, maar omgekeerd de technologie ook de mens. We kunnen de ontwikkelingen beïnvloeden, maar dan is het wel noodzakelijk om onszelf "opnieuw uit te vinden". Daarvoor moeten we het gesprek aangaan over de impact van technologie op de samenleving. Een creatieve democratie behoort ruimte te geven voor een dialoog over de vraag in wat voor toekomst we willen leven.

Dr. Frank Kupper werkt bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is oud-leerling van het Staring College en studeerde biologie en filosofie. Hij is gepromoveerd op de ethiek van biotechnologie.

- Tijd:** vrijdag 24 november 2017 aanvang **19.30** uur.  
**Plaats:** café-restaurant Scholten,  
achterzaal Bierstraat 4, Lochem.  
**Entree:** € 10, -  
**Kaarten:** vanaf 10 november 2017 bij:  
Boekhandel Lovink, Markt te Lochem.  
[www.filosofiecafelochem.nl](http://www.filosofiecafelochem.nl)