

Filosofiecafé Lochem

Vrijdagavond, 29 september 2017

Aanvang: 19.30 uur

Islam, radicalisering, moderniteit: de ervaring van Maarten Zeegers.

Maarten Zeegers heeft van zeer nabij het dagelijkse leven van de moslimgemeenschap in de Haagse Transvaalwijk meegemaakt. Als undercover-journalist deed hij zich voor als moslim. Drie jaar woonde hij met zijn Syrische vrouw in de wijk. Hij schreef er een boek over, “Ik was een van hen, drie jaar undercover onder moslims”.

Bij de inleiding die Zeegers zal geven in het Filosofiecafé zal hij het hebben over zijn ervaring met religie, zowel met islam als met het christendom. Daarbij zal hij parallellen trekken tussen het leven in Syrië en in de Transvaalwijk. Zeegers zal ook ingaan op de segregatie die hij in Nederland waarneemt in de vorm van naast elkaar bestaande en gescheiden samenlevingen.

De journalistieke methode die hij toegepast heeft door als undercover te gaan werken heeft hem forse kritiek opgeleverd. In de inleiding zal hij de functionaliteit van zijn aanpak toelichten.

Maarten Zeegers (geboren 1982 te Tilburg) behaalde een MA Arabisch en een MSc Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Na twee jaar gewerkt te hebben voor de MIVD vertrok Zeegers in 2008 naar Syrië voor de studie *Islamitische Wetgeving* aan de universiteit van Damascus. Hij raakte betrokken bij de opstand tegen het regime van president Assad en deed daarover verslag voor NRC Handelsblad en de Standaard, totdat hij in 2011 werd opgepakt en het land uitgezet. Over zijn tijd in Damascus schreef hij het boek: *Wij zijn Arabieren, portret van ondoordringbaar Syrië*.

In 2012 verhuisde Zeegers met zijn Syrische vrouw naar het Transvaalkwartier in Den Haag, een van de armste en meest gekleurde wijken van de stad. Hier ging hij op onderzoek uit naar de islam. Omdat deze wereld voor niet-moslims ontoegankelijk bleek, besloot hij te gaan leven als moslim. Hij publiceert regelmatig verhalen over de multiculturele samenleving en de islam in de Volkskrant. Over zijn belevenissen onder orthodoxe moslims in Den Haag schreef hij het boek: *Ik was een van hen, drie jaar undercover onder moslims*.