

# **FILOSOFIECAFÉ LOCHEM**

**Mr.dr. Bastiaan Rijpkema over:**

## ***WEERBARE DEMOCRATIE. DE GRENZEN VAN DEMOCRATISCHE TOLERANTIE.***

Verkiezingen zijn het democratische moment bij uitstek. Maar wat nu als een meerderheid stemt voor het afschaffen van de democratie? Is dat nog democratisch? In Weimar-Duitsland was in 1933 de gedachte: ja, dat moet een democratie toestaan. Het maakte de quasi-legale afschaffing van de democratie mogelijk. Democratische zelfdestructie en de dreiging die daarvan uitgaat, zien we echter van het vroege Athene tot het hedendaagse Turkije. Democratie lijkt het gevaar van haar eigen afschaffing in zich te dragen – de vraag is: wat mag je en wat kun je daartegen doen?

In zijn lezing over WEERBARE DEMOCRATIE bespreekt Bastiaan Rijpkema een existentiële vraag voor elke democratie: hoe ver reikt tolerantie? Tegen de achtergrond van historische en actuele voorbeelden worden de denkers besproken die zich over deze fundamentele kwestie hebben gebogen.

**Tijd:** vrijdag 25 november 2016  
aanvang **19.30** uur.

**Plaats:** café-restaurant Scholten,  
achterzaal Bierstraat 4, Lochem.

**Entree:** € 10, –

**Kaarten:** vanaf 12 november 2016 bij:  
Boekhandel Lovink, Markt te Lochem.

Zie ook onze website: [www.filosofiecafelochem.nl](http://www.filosofiecafelochem.nl)