

FILOSOFIECAFÉ LOCHEM

PIETER HOEXUM OVER: "EEN KONINKRIJK VOL RIJTJESHUIZEN".

Nederland is in ruim honderd jaar veranderd van een 'Koninkrijk vol sloppen', (zoals het boek van Auke van der Woud heette,) in een koninkrijk vol rijtjeshuizen. Volgens menig cultuurcriticus zijn we daarmee van de regen in de drup beland. Pieter Hoexum kijkt er anders tegenaan, letterlijk anders, namelijk als bewoner en niet vanuit de hoogte maar vanuit een 'kikkerperspectief'. In zijn vertoog in het filosofiecafé Lochem, zowel als in zijn boek "**Kleine filosofie van het rijtjeshuis**" (2014) neemt hij ons als het ware mee op een reis door en rond zijn eigen rijtjeshuis.

Pieter Hoexum is zelfstandig publicist. Hij volgde de kunstacademie in Enschede (AKI) en studeerde daarna filosofie in Groningen. Vervolgens ging hij werken als boekverkoper bij Athenaeum Boekhandel in Amsterdam. Daarnaast ging hij schrijven voor onder andere Filosofie Magazine, Boekman, de bijlagen 'Letter&Geest' en 'Tijd' van Trouw en de website van Athenaeum boekhandel. In 2014 verscheen: "Kleine filosofie van het rijtjeshuis".

LET OP: DE AANVANGSTIJD IS VERVROEGD!

- Tijd:** vrijdag 29 januari 2016 **aanvang 19.30 uur.**
Plaats: café-restaurant Scholten, Bierstraat, Lochem.
Entree: € 10, -
Kaarten: vanaf 15 januari 2016 bij Boekhandel Lovink, Markt te Lochem.

Zie ook onze website: www.filosofiecafelochem.nl