

FILOSOFIE CAFÉ LOCHEM

DR. JAN KEIJ OVER NIETZSCHE ALS OPVOEDER. OF: HOE EEN MENS WORDT WAT HIJ IS.

*"Wees een man en volg mij niet na, maar jezelf!
Maar jezelf!"*

Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot macht neergezet en getypeerd als een negatieve, nihilistische denker.

Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is, die de mensheid wil emanciperen; dat wil zeggen: aanzetten tot een onafhankelijk, zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden en vooroordelen (zoals over de wil tot macht, en Nietzsche en het nazisme) recht zetten.



Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij verzorgt diverse bijscholingscursussen voor huisartsen, specialisten, maatschappelijk werkers en therapeuten. Hij schreef o.a. de boeken *Zekerheid over onzekerheid* (Elsevier, 2000), *De filosofie van Emmanuel Levinas* (2006, 4^{de} druk 2009) en *Nietzsche als opvoeder, of: hoe een mens wordt wat hij is* (2011/2^{de} druk 2012). Zijn laatste boek stamt uit 2012 en is getiteld *Levinas in de praktijk* (2012, 2^{de} druk 2012).

Tijd: vrijdag 28 maart 2014, aanvang 20 uur

Plaats: Café-restaurant Scholten, Bierstraat 4, Lochem

Entree: € 10, -

Kaarten: vanaf 8 maart bij Boekhandel Lovink, Markt 18 te Lochem

<http://www.filosofiecafelochem.nl>

