

FILOSOFIECAFÉ LOCHEM

Bart van Haaster, filosoof, spreekt over:

HEIDEGGER,

zin of onzin?

Volgens velen is het denken van Heidegger een mijlpaal in de filosofie en van groot belang voor vele latere stromingen in de filosofie en in de westerse cultuur- en maatschappijkritiek. Existentialisme en postmodernisme, het ecologische denken, maar ook de kritiek op kolonialisme en atoomwapens, zouden allen gebaseerd zijn op Heideggers kritiek op de westerse culturele traditie en rede.

Heideggers denken zoekt welbewust grenzen op; grenzen van ons westerse rationele denken. Vandaar ook dat de reacties op zijn filosofie zo sterk gepolariseerd zijn.

Wat zou de zin kunnen zijn van Heideggers omstreden, en op de grens van het zeggbare balancerende, zoektocht naar het zijn? Wellicht kan het zinvol zijn Heideggers geschriften niet alleen als filosofie, maar ook als poëzie en gebed te lezen? Misschien ontkomen we dan ook aan Wittgensteins gebod: "*Wovon man nicht sprechen kann, muss man schweigen*"?

Tijd: vrijdag 30 maart 2012, aanvang 20.00 uur

Plaats: café rest. Scholten, Bierstraat Lochem

Entree: € 10.-

Kaarten: vanaf zaterdag 17 maart a.s. bij Boekhandel Lovink.