

## *Filosofiecafé Lochem*

*Heeft vrijheid van meningsuiting grenzen* en zo ja, waar liggen die dan? Deze vraag houdt het debat in Nederland al jaren in haar greep. In de lezing *In Dubio – Vrijheid van meningsuiting* als het recht om te twijfelen, naar het gelijknamige boek, doet Rob Wijnberg een gewaagde poging die vraag definitief te beantwoorden. Wijnberg betoogt namelijk dat vrijheid van meningsuiting eigenlijk een onmogelijke vrijheid is; een vrijheid die grenzen vereist maar tegelijkertijd juist die grenzen verwerpt. Oftewel: de vrijheid van meningsuiting is het moreel-relativistische fundament onder onze democratie: het recht om iedere ‘waarheid’ te uiten én in twijfel te trekken.

*Rob Wijnberg* is filosoof, redacteur NRC-next. Hij is auteur van oa "In dubio", over de vrijheid van meningsuiting, "Nietzsche en Kant lezen de krant", verzameling filosofische columns, presenteerde een TV programma over de vrijheid van meningsuiting, en was in het boekenprogramma van Wim Brands over zijn laatste boek.

Tijd:           Vrijdag 25 september 2009, 20.00 uur

Plaats:       Café-Rest.Scholten, Bierstraat Lochem.

Entree:       € 10,-

Kaarten:     Vanaf 12 september bij Boekhandel Lovink, Markt in Lochem.

Volgende Filosofiecafé is 27 november 2009 over Filosofie & Retorica.